



ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ» 2011

Αγαπητοί Φίλοι!

Το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Φιλίας είναι ένα γεγονός στο οποίο η «Φιλία» ζωντανεύει μέσω των αντιπροσωπειών των περισσότερων οργανώσεων που είναι μέλη της. Το Κόμο ήταν το τέλειο μέρος για να μοιραστούμε εμπειρίες και να κάνουμε νέες Φιλίες.

Τώρα που όλοι πλέον έχουμε γυρίσει πίσω στα σπίτια μας, η «ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ» μας δίνει την ευκαιρία να διαδώσουμε το μήνυμα του Baden Powell που παραδόθηκε σε μας. Η Οδηγός και ο Πρόσκοπος είναι φίλη/φίλος με όλους και αδελφός/αδελφή με κάθε άλλη Οδηγό και Πρόσκοπο.

Ας αφήσουμε το συνηθισμένο τόπο συνάντησης με την Ομάδα μας και, σαν ενήλικες που είμαστε, ας έλθουμε σε επαφή με τον γείτονά μας, τον συνάδελφό μας στη δουλειά, κάποιον που δεν τον ξέρουμε αλλά είναι πρόθυμος να μιλήσει μαζί μας. Είναι εύκολο να ζητάμε από τους ανθρώπους να γίνουν «φίλοι» μας στο Facebook αλλά δύσκολο να το ζητάμε κατευθείαν από τον άλλο.

Χρειάζεται δράση γι' αυτό κάντε κάτι καινούργιο, κάτι μικρό: καλέστε κάποιον να σας συντροφεύσει στη βόλτα σας ή να πιείτε μαζί ένα καφέ, κτυπήστε την πόρτα ενός ιδρύματος και χαρίστε ένα χαμόγελο σε κάποιον που φιλοξενείται σε αυτό.

Μοιραστείτε χαρά.

Χρειάζεται προσωπική ανάπτυξη.

Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή είναι ενήλικες γνωρίζουν τα πάντα. Χαμογελάστε και μοιραστείτε ! Έτσι θα μάθετε και θα πάρετε πολύ περισσότερα.

Μερικές Ομάδες θα μπορούσαν την «ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ» να συγκεντρώσουν χρήματα με σκοπό να βοηθήσουν Οργανώσεις –μέλη που δεν μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή τους.

Αυτή θα είναι η αρχή ενός σχεδίου που θα μας δώσει την ευκαιρία να μοιραζόμαστε τη χαρά του να είμαστε μέλη της **«Διεθνούς Φιλίας»**.

Με τις καλύτερες ευχές

Midá Rodrigues

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής της Διεθνούς Φιλίας