

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΑΣ

Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά,
Στους γύρω σκορπάμε μας λένε Πουλιά
Έλα κι εσύ μαζί μ' εμάς στη συντροφιά της
Ξενοιασιάς
Προχώρα μπρος, κοίτα μπροστά και η ζωή
Χαμογελά

Τριγύρω η Φύση εμάς καρτερά, κοντά της
Θα βρούμε χιλιάδες μυστικά
Νόμο, Υπόσχεση, Ρητό, έχουμε για ιδανικό κι
Αυτό πολύ μας βοηθά να γίνουμε σωστά παιδιά

Φιλία, αλήθεια, ζωντάνια, χαρά
Στους γύρω σκορπάμε μας λένε Πουλιά
Μμμ... μμμ...
Στους γύρω σκορπάμε μας λένε πουλιά

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Σ' ένα Λούνα Παρκ μια μέρα
Μαζευτήκανε παιδιά
Άσπρα, κίτρινα και μαύρα
Απ' της γης κάθε γωνιά

Ειρήνη, αγάπη τραγουδούσαν ...

Όλα χόρευαν γελούσαν
Τρέχαν δω και 'κει τρελλά
Κι αγκαλιάζαν και φιλούσαν
Το 'να τ' άλλο τρυφερά

Ειρήνη, αγάπη τραγουδούσαν
Τα μουτράκια όλα γελούσαν
Κι οι καρδούλες πω, πω, πω,
Ίδιο χτύπαγαν ρυθμό
Τικ τακ τικ τακ τικ τακ τικ τακ τακ
Τικ τακ τικ τακ τικ τακ τικ τακ τακ
Μμμ... μμμ... μμμ... μμμ... μμμ... μμμ...
Μμμ... μμμ... μμμ... μμμ... μμμ... μμμ...
Λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα
Λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα
Λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα,λα

Μπαίνουν στ' αεροπλανάκια
Στα τρενάκια τα γοργά
Τ' άλογα καβαλικεύαν
Και τραβούσαν μακριά
Ειρήνη, αγάπη τραγουδούσαν...

Σ' ένα Λούνα Παρκ μια μέρα
Της χαράς, της ξενοιασιάς
Φόβο, πόλεμο και πείνα
Τα ξεχάσανε με μιας

Ειρήνη, αγάπη τραγουδούσαν
Τα μουτράκια όλα γελούσαν
Κι οι καρδούλες πω, πω, πω...
Ίδιο χτύπαγαν ρυθμό...
Τικ, τακ, ...
Μμμ.. μμμ...

ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ

Στην κορφή πάνω εκεί ψηλά
Δες ο ήλιος πως γελάει
Στην κορφή πάνω εκεί ψηλά
Δες τ' αγέρι πως φυσά

Και σαν φτάσω εκεί ψηλά
Όλη η πλάση μ' αγκαλιάζει
Με γεμίζει πολύ χαρά
Όταν φτάσω εκεί ψηλά

Ο ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ

Ήτανε ένας κιθαρίστας
Μα ήτανε και καλός αρτίστας
Λέξη δεν ξέρουμε γι' αυτόν
Ντο σι λα σολ φα μι ρε ντο

Κι έκανε ένα ταξιδάκι
Κι έβαλε μεσ' το βαλιτσάκι
Δύο ζεύγη κάλτσες, δύο κασκόλ
Ντο σι λα σολ φα μι ρε ντο

Κι έβαλε πλώρη στην Αγγλία
Μα η μεγάλη τρικυμία
Τον έριξε εις το Κονγκό
Ντο σι λα σολ φα μι ρε ντο

Και η βασίλισσα η αγρία
Καθότανε στην παραλία
Κρατώντας ένα παρασόλ
Ντο σι λα σολ φα μι ρε ντο

Έλα εδώ παιδί λευκό
Στη σούβλα να σε φάω ψητό
Με σκόρδο και με μαϊντανό
Ντο σι λα σολ φα μι ρε ντο

Τη δύσκολη αυτή στιγμή
Αρχίζει ο νιος τη μουσική
Τόσο της άρεσε αυτό
Του λέει θα σε παντρευτώ

Η ιστορία μας αυτή
Μας λέει πως η μουσική
Κάνει το σκλάβο βασιλιά
Ντο σι λα σολ φα μι ρε λα

ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ

(Αν όλα τα παιδιά της γης)

Αν όλα τα παιδιά της γης
Δίνουν γερά τα χέρια
Κορίτσια, αγόρια στη σειρά
Και στήνανε χορό

Ο κύκλος θα γινότανε
Πολύ πολύ μεγάλος
Κι ολόκληρη τη γη μας
Θ' αγκάλιαζε θαρρώ (δισ)

Αν όλα τα παιδιά της γης
Φωνάζαν τους μεγάλους
Κι αφήναν τα γραφεία τους
Και μπαίναν στο χορό

Ο κύκλος θα γινότανε
Ακόμα πιο μεγάλος
Και δύο φορές τη γη μας
Θ' αγκάλιαζε θαρρώ (δισ)

Θα' φτάναν τότε τα πουλιά
Θα' φτάναν τα λουλούδια
Θα έφτανε και η άνοιξη
Να μπει μεσ' το χόρο

Κι ο κύκλος θα γινότανε
Πολύ πολύ μεγάλος
Και τρεις φορές τη γη μας
Θ' αγκάλιαζε θαρρώ (δισ)

Ο ΚΟΥΚΟΣ

Ο αέρας μουρμουρίζει
Μέσα από τα κλαδιά
Και πέρα απαντάει

Του κούκου η λαλιά
Κου κου (δισ) τουί, τουί, τουού
Κου κου (δισ) τουί, τουί, τουού

ΤΟ ΤΡΙΖΟΝΙ

Άκου το τριζόνι
Μεσ' τη σιγαλιά
Κρι κρι κρικε τι κρι
Κριιρα (δισ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
Δύο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση

Παίρνω φως απ' τον ήλιο και φτιάχνω
Την αγάπη και μου λες, πως σ' αρέσει (δισ)

Τα παιδιά τραγουδούν μεσ' τους δρόμους
Κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει

Τα σκοτάδια σκορπάνε και η μέρα
Λουλουδίζει σαν ανθός, στο περβάζι (δισ)

Ένα σύννεφο είν' η καρδιά μου
Κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία

Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος
Πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία (δισ)

Ο ΚΛΟΟΥΝ

Ένας κλόουν γελαστός
Καμαρωτός και βιαστικός
Τρέχει εδώ, τρέχει εκεί
Να προλάβει να ντυθεί

Γέλα κλόουν, γέλα Ντουντού
Όλοι τώρα μαζί σου γελούν
Γέλα κλόουν, γέλα ξανά
Και ασ' το δάκρυ να κυλά
Τα παιδιά σαν τον κοιτάνε
Και τα μάτια τους γελούν
Είναι ένας αστείος κλόουν
Με το όνομα Ντουντού

Γέλα κλόουν, γέλα Ντουντού
Όλοι τώρα μαζί σου γελούν
Γέλα κλόουν, γέλα ξανά
Και ασ' το δάκρυ να κυλά

Η μυτάρια του μεγάλη
Τα παπούτσια του φαρδιά
Το αιώνιο το δάκρυ
Κι ένα στόμα που γελά

Γέλα κλόουν, γέλα Ντουντού
Όλοι τώρα μαζί σου γελούν
Γέλα κλόουν, γέλα ξανά
Και ασ' το δάκρυ να κυλά

Και στις πέτρες σαν σκοντάφτει
Πέφτει κάτω και γελά
Και τα μάτια ανοιγοκλείνει
Και παντοτινά γελά

Γέλα κλόουν, γέλα Ντουντού
Όλοι τώρα μαζί σου γελούν
Γέλα κλόουν, γέλα ξανά
Και ασ' το δάκρυ να κυλά

ΚΟΙΤΑ ΓΥΡΩ

Κοίτα γύρω να ποιος είν' ο κόσμος
Άγρια φύση πόλεις και χωριά
Εδώ θα ζήσεις κι ότι εσύ φροντίσεις
Θα σου δίνει πάντοτε χαρά (δισ)

Δες ποιοι ζούνε μεσ' σ' αυτόν τον κόσμο
Φίλοι, ξένοι, γέροι, νέοι, παιδιά
Μ' αυτούς θα ζήσεις και θα ευτυχήσεις
Όταν σ' όλους φέρεσαι σωστά (δισ)

Είδες τώρα τι' ναι αυτός ο κόσμος
Κι από σένα ξέρεις τι ζητά
Έλα μαζί μας να το προσπαθήσεις
Και αύριο θα' ναι όλα πιο καλά (δισ)

ΕΙΜΑΙ ΠΟΥΛΙ ΠΡΩΤΟ

Είμαι Πουλί πρώτο στη φωλιά μου
Κι όλο τον κόσμο έχω στην καρδιά μου

Και μια ψυχή που μοιάζει περιστέρι
Όπου ανάγκη εγώ δίνω χέρι (δισ)

Δεν μας χωρίζει μίσος και κακία
Είμαστε αδέρφια όλα τα Πουλιά

Πάντα χαρά και δημιουργία
Υπάρχει στη δικής μας τη φωλιά (δισ)

Ανακαλύπτω πάντα νέους κόσμους

Και φίλους έχω όλα τα παιδιά

Στη φύση που τόσο αγαπάμε
Θα ζήσουμε για παντοτινά (δισ)

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΙ

Ελάτε να γίνουμε φίλοι
Δώστε τα χέρια γερά

Αγόρια, κορίτσια, αγόρια, κορίτσια
Όλου του κόσμου τα παιδιά

Να δίνει ο ένας στον άλλο
Θάρρος, αγάπη, χαρά

Αγόρια, κορίτσια, αγόρια, κορίτσια
Όλου του κόσμου τα παιδιά (δισ)

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ

Μενεξεδένια θάλασσα κι άσπρο το συννεφάκι
Φως και χαμόγελο παντού κι όλοι μια συντροφιά
Χέρια δεμένα παιδικά, γερό κομπολογάκι
Και μια καρδιά που θα χτυπά μόνο για ομορφιά

Κόκκινη κλωστή δεμένη κι αρχή παραμυθιού
Κι όλοι εμείς ένα μπουκέτο παιδιά του Οδηγισμού
Δος του κλώτσο να γυρίσει μια φορά και ένα καιρό
Και οι ωραίες αναμνήσεις θα είναι πάντα στο μυαλό

Καινούργια μέρα αρχινά και στη ζωή προχωρά
Κάθε του βήμα και γιορτή, ελπίδα και χαρά
Κι όταν ο ήλιος θα κρυφτεί στου δειλινού την ώρα
Γύρω από την τρανή φωτιά τ' άστρα θα είναι ψηλά

Κόκκινη κλωστή δεμένη κι αρχή παραμυθιού
Κι όλοι εμείς ένα μπουκέτο παιδιά του Οδηγισμού
Δος του κλώτσο να γυρίσει μια φορά και ένα καιρό
Και οι ωραίες αναμνήσεις θα είναι πάντα στο μυαλό

Ο ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Λα λα λα λα λαλαλαλαλα λα λα
Λα λα λα λα λαλαλαλαλα λα λα

Πως θέλω να πηγαίνω σε χώρες μακρινές
Για όλα να μαθαίνω του σήμερα, του χθες
Ανθρώπους να γνωρίζω απ' όλες τις φυλές
Να βλέπω τα βουνά τους ποτάμια και ακτές

Λα λα λα λα ...

Να μπαίνω στ' αεροπλάνο, να βλέπω από ψηλά
Τις ομορφιές της φύσης να έχω συντροφιά,
Να κάνω μόνο φίλους στα πέρατα της γης
Να ψάχνω για τα ωραία της όμορφης ζωής

Λα λα λα λα ...

Τις θάλασσες να σχίζω, τις ζούγκλες να ερευνώ
Τα' αστέρια να κοιτάζω και να τα μετρώ
Και σαν γυρίσω πάλι στην πατρική μου γη
Να έχω πια χορτάσει απ' όλα που 'χω δει

Λα λα λα λα ...

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ

Σαν τα όνειρά σου όλη μέρα πετούν
Πάνω στα δέντρα, στις στέγες γυρνούν
Σκίζουν ελεύθερα τον ουρανό
Να' μouna μια άσπρη φτερούγα και γω

Περιστερία άσπρα πετούν
Στο μπαλκόνι μας ίσως σταθούν
Δέστε στο πόδι τους άσπρο χαρτί
Στείλτε 'να μήνυμα σ' όλη τη γη

Θα περάσουν βουνά και θάλασσες
Θα δουν τη χώρα που διάλεξες
Με την απάντηση θα' ρθουν ξανά
Στείλε μήνυμα

Ένα κουλούρι και λίγο νερό
Κι αν ίσως είσαι παιδί τυχερό
Θα 'ρθουν στον ώμο σου και θα σταθούν
Θέλουν για λίγο να ξεκουραστούν

Θα περάσουν βουνά και θάλασσες
Θα δουν τη χώρα που διάλεξες
Με την απάντηση θα 'ρθουν ξανά
Στείλε μήνυμα

ΠΟΥΛΙΑ ΧΑΡΩΠΑ

Τα Πουλιά όταν χτίζουν
Στα δέντρα φωλιά
Είν' όλο χαρά (δισ)

Πετούν μεσ' το δάσος
Απ' το ένα κλαρί
Στο άλλο κλαρί, οε

Οε, οε Πουλιά χαρωπά (τρεις)

Οε, οε Πουλιά χαρωπά
Πουλιά χαρωπά οε

ΤΑ ΡΑΦΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ μπαμ
Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ μπαμ μπαμ
Λίλι μπαμ μπαμ λίλι μπαμ μπαμ
Λίλι λίλι μπαμ μπαμ λίλι λίλι μπαμ

Πήρανε τις κουβαρίστρες
Και τις κάναν πολεμίστρες
Κι η γιαγιά κλωστή δε θα βρει
Ούτε άσπρη ούτε μαύρη

Πήρανε και τα βελόνια
Και τα κάνανε κανόνια
Κι η γιαγιά μπροστά στη πόρτα
Φύτρωσε σαν τα άγρια χόρτα

Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ
Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ μπαμ μπαμ
Λίλι μπαμ μπαμ λίλι μπαμ μπαμ
Λίλι λίλι μπαμ μπαμ λίλι λίλι μπαμ

Πήρανε και τα κουμπάκια
Και τα κάναν στρατιωτάκια
Κι η γιαγιά που λέτε
Στην αυλή σταυροκοπιέται

Πήρανε τη δακτυλήθρα
Και την κάναν κολυμπήθρα
Να βαφτίσουν το παιχνίδι
Που η γιαγιά το ξέρει ήδη

Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ
Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ μπαμ μπαμ
Λίλι μπαμ μπαμ λίλι μπαμ μπαμ
Λίλι λίλι μπαμ μπαμ λίλι λίλι μπαμ

Κι η γιαγιά τα ραφτικά σας
Τα επέταξε μακριά της
Κι έδωσε παντού ειρήνη
Και στα εγγόνια κρίνους δίνει

Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ
Ντούμπι λάλουμ λίλι λίλι μπαμ μπαμ μπαμ
Λίλι μπαμ μπαμ λίλι μπαμ μπαμ
Λίλι λίλι μπαμ μπαμ λίλι λίλι μπαμ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ξεχασμένη πολιτεία

Έλα δω ζωντάνεψε
Δος μας κάτι απ' τη ζωή σου
Όπως ήταν άλλοτε
Έλα έλα Καραγκιόζη
Δείξε μας τη τέχνη σου στην πονηριά
Έλα έλα Καραγκιόζη
Δείξε μας την τέχνη σου ξανά

Ξεχασμένη πολιτεία
Έλα δω ζωντάνεψε
Δος μας κάτι απ' τη ζωή σου
Όπως ήταν άλλοτε

Νάτο, νάτο το λουστράκι
Βούρτσα και μπογιά κι εμπρός για τη δουλειά
Και ο σαλεπιτζής με το σαλέπι
Έρχεται απ' του δρόμου τη γωνιά

Ξεχασμένη πολιτεία
Έλα δω ζωντάνεψε
Δος μας κάτι απ' τη ζωή σου
Όπως ήταν άλλοτε

Κλαπ κλαπ κλαπ το αμαξάκι
Τρέχει ολημερίς στις πόλης τα στενά
Κι ο λετερνατζής με τη λατέρνα
Που όλο κέφι πάντα τη γυρνά

Ξεχασμένη πολιτεία
Έλα δω ζωντάνεψε
Δος μας κάτι απ' τη ζωή σου
Όπως ήταν άλλοτε.

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Τρέχει η πεταλούδα μόνη
Με ολόχρυσα φτερά
Λάμπει κάτω από τον ήλιο
Σαν χρυσή δροσοσταλιά

Θέλω να πετάξω με φτερά κι εγώ
Θέλω να γυρίσω γη και ουρανό (δισ)

Της αρέσει να πετάει
Τη χαρά γύρω σκορπάει
Παίρνει τη γλυκιά τη γύρη
Κι έχει γύρω πανηγύρι

Θέλω να πετάξω ... (δισ)

Πέτα τρέχα στον αέρα
Στην ηλιόλουστη ημέρα

Αχ τι όμορφα πολύ
Και τι χάρη περισσή!

Θέλω να πετάξω...

ΣΤΑΛΑ – ΣΤΑΛΑ Η ΒΡΟΧΗ

Στάλα – στάλα η βροχή
Όλα τα μουσκεύει
Στάλα – στάλα η βροχή
Βρέχεσαι και συ

Αυτός μπροστά είναι ο δρόμος
Γνωρίζω το χωριό
Περνώ μεσ' από τις στάλες
Κι' όμως πάντα τραγουδώ

Στάλα – στάλα η βροχή
Όλα τα μουσκεύει
Στάλα – στάλα η βροχή
Βρέχεσαι και συ

Πατάω μεσ' στη λάσπη
Βουτιέμαι ως το λαιμό
Και πάντοτε προσέχω
Για να μην παραπατώ.

Στάλα – στάλα η βροχή
Όλα τα μουσκεύει
Στάλα – στάλα η βροχή
Βρέχεσαι και συ

Μα πίσω απ' τη μαυρίλα
Βγαίνει ήλιος λαμπερός
Στεγνώνει το χωριό, τους δρόμους
Και όλα στο λεπτό

Στάλα – στάλα η βροχή
Όλα τα μουσκεύει
Στάλα – στάλα η βροχή
Βρέχεσαι και συ.

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
Πατινάρω πατινάρω και πετώ
Κι όλο ψάχνω κι όλο ψάχνω να σε βρω
Θέλω τόσο να σε φτάσω, με φιλιά να σε χορτάσω
Πατινάρω και πετώ μα δε μπορώ...
Λαλαλαλα

Αχ μικρό μου ουράνιο τόξο
Λαλαλαλαλα
Θέλω να σε καταδιώξω
Λαλαλαλαλα
Απ' τον ουρανό σαν πέφτεις που τραβάς,
Πάρε μαζί σου όπου κι αν πας όπου κι αν πας
Πάρε με μαζί σου όπου κι αν πας

Λαλαλαλαλαλα (δισ)
Πατινάρω πατινάρω και πετώ
Ηλιακτίδες και σταγόνες συναντώ
Φεγγαρένιες συνεφάκια
Μανιτάρια και ρυάκια
Και δυό γλάρους κει ψηλά στον ουρανό...

Λαλαλαλαλα
Αχ μικρό μου ουράνιο τόξο
Λαλαλαλαλα
Στείλε μου χαρά να δώσω
Λαλαλαλαλα
Απ' τον ουρανό σαν πέφτεις που τραβάς
Πάρε με μαζί σου όπου κι αν πας, όπου κι αν πας
Ξέρω τα παιδιά πως αγαπάς....
Πατινάρω πατινάρω και πετώ
Έχω φτάσει τώρα πια στον ουρανό
Το ουράνιο τόξο αγγίζω
Τη καρδιά μου τη γεμίζω με αγάπη
Που τη δίνω όπου βρεθώ
Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα

ΓΗ Σ' ΑΓΑΠΑΜΕ

Ο κόσμος είναι δικός μας μη ξεχνάς
Κι ελπίζω κάπου νάμαστε μαζί
Μες την καρδιά μας υπάρχει φλόγα αν ρωτάς
Που δε θα σβήσει όσο το όνειρο θα ζει

Φαντάσου να μην υπάρχει ουρανός
Και τ' άστρα μες τη θάλασσα να πέφτουν
Φαντάσου όλοι οι άνθρωποι τη γη που κατοικούν
Με δίχως όνειρα και αγάπη να τη βλέπαν

Μη σταματάτε την προσπάθεια είναι καιρός
Σώστε τη γη που χάρισε ο Θεός
Μη σταματάτε όλοι θέλουμε ξανά
Έναν πλανήτη που να είναι ζωγραφιά
Μη σταματάτε όλοι θέλουμε ξανά
Έναν πλανήτη που να είναι ζωγραφιά }

Αναρωτιέμαι αν μπορείς το χέρι σου να απλώσεις
Και πινελιές χρωματιστές στη γη να ξαναδώσεις
Αναρωτιέμαι αν μπορείς να είσαι μια αχτίδα

Που θα γεμίζει ομορφιά που αλλού δεν είδα

Μη σταματάτε την προσπάθεια είναι καιρός
Σώστε τη γη που χάρισε ο Θεός
Μη σταματάτε όλοι θέλουμε ξανά
Έναν πλανήτη που να είναι ζωγραφιά

ΑΝΕΒΑ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΜΟΥ

Ανέβα στις λευκές φτερούγες μου
Υπάρχει χώρος και για σένα
Έλα ακολούθησε την πτήση μου
Πόλεις και χωριά να δεις παραμυθένια

Ελάτε μαζί μου ταξίδι στη χώρα της χαράς
Ελάτε μαζί μου χαρούμενα Πουλιά (δισ)

Ανέβα στις λευκές φτερούγες μου
Είναι τόσα που δεν τα έχεις δει
Σε τούτο το ταξίδι μου θέλω
Πολύ να είμαστε μαζί

Ελάτε μαζί μου ταξίδι στη χώρα της χαράς
Ελάτε μαζί μου χαρούμενα Πουλιά (δισ)

Μ' ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Μ' ένα χαμόγελο – στα μάτια
Χίλια λουλούδια – στην καρδιά
Πάμε στη μανιταροχώρα να βρούμε φίλους και
Χαρά
Πάμε στη μανιταροχώρα να βρούμε και χαρά

Κάθε μας μέρα μια ατελείωτη γιορτή
Κάθε μας πτήση ματιά μεσ' στη ζωή.

Μ' ένα χαμόγελο – στα μάτια
Χίλια λουλούδια – στη καρδιά
Πάμε στη μανιταροχώρα να βρούμε φίλους και
Χαρά
Πάμε στη μανιταροχώρα να βρούμε φίλους και
Χαρά

Ο ΑΝΕΜΟΣ

Για ακούστε μια ιστορία
Ενός νάνου πονηρού
Ψάξτε τ' όνομα να βρείτε
Του αστείου αυτού μικρού
Που σφυρίζει (δισ) ου, ου, ου, ου, ου, ου
Που σφυρίζει (δισ) ου, ου, ου, ου, ου, ου

Μέσα στο μεγάλο δάσος, στα δρομάκια τα στενά
Πάντα βιαστικός περνάει, με πηδήματα ελαφρά
Πως καλπάζει (δισ) κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ,

Στις μισάνοιχτες τις πόρτες, δε φοβάται για να μπει
Και χωρίς ντροπή σου λέει, ότι άκουσε εκεί
Μουρμουρίζει (δισ) μμμ, μμμ, μμμ, μμμ, μμμ
Μουρμουρίζει (δισ) μμμ, μμμ, μμμ, μμμ, μμμ

Το κερί μου σαν θ' ανάψω, για να πάω να κοιμηθώ
Ξαφνικά το σβήνει κι έτσι στο σκοτάδι θα βρεθώ
Κοροϊδεύει (δισ) χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα
Κοροϊδεύει (δισ) χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα

Του αστείου αυτού του νάνου, του γεμάτο πονηριά,
Βρήκαμε το όνομα του. Είν' ο άνεμος παιδιά
Που σφυρίζει (δισ) ου, ου, ου, ου, ου, ου, ου
Που σφυρίζει (δισ) ου, ου, ου, ου, ου, ου, ου

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

(Από τους Πανελλήνιους Αθλητικούς αγώνες Κλάδου Πουλιών 1981)

Χαρούμενοι είμαστε Αθλητές
Και τραβάμε εμπρός,
Και τραβάμε εμπρός,
Η αγάπη οδηγεί το δρόμο μας
Κι ίδιος είναι ο σκοπός.

Το κέφι μας δε χάνουμε
Και τραβάμε εμπρός,
Και τραβάμε εμπρός
Στη νίκη θε να φτάσουμε
Για προσπάθειες είν' καιρός.

Κάτω από τον ήλιο το ζεστό
Και το γαλάζιο ουρανό,
Ας ζήσουμε με ξενοιασιά
Στ' Αθλητικό χωριό.

Τα χέρια ας ενώσουμε
Σαν αδελφές, σαν αδελφές
Κι' ας γίνουμε όλες μας εδώ
Φίλες παντοτεινές.

Χαρούμενοι είμαστε Αθλητές,
.....κ.λ.π.

ΕΙΜΑΙ ΠΟΥΛΙ ΣΩΣΤΟ

Είμαι πάντα εργατικό γρήγορο και χαρωπό
Είμαι Πουλί σωστό
Φέρνω τη χαρά στο σπίτι είμαι πάντα ευγενικό

Και τους άλλους αγαπώ
Δίνω χέρι πρόθυμα, υπακούω, προσπαθώ
Και ποτέ μου δεν ξεχνάω νάχω το χαμόγελο...
Είμαι πάντα.....
Την αλήθεια λέω σ' όλους φίλους έχω ένα σωρό
Και μπροστά όλο προχωρώ

Ο ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

Ανάλαφρος σα συννεφάκι
Πετώ ψηλά στον ουρανό
Με συντροφιά μου τ' αεράκι
Μπλέκω σε χορό τρελό

Χρώματα χίλια η φορεσιά μου
Και αξιοζήλευτη η ουρά μου
Τον κόσμο όλο αγκαλιάζω
Από ψηλά σαν τον κοιτάζω

Χάρτινος τι κι' αν είμαι εγώ
Έχω φτερά σαν τον αετό
Τον κόσμο όλο τριγυρνώ
Κι από ψηλά σας χαιρετώ (3)

ΚΟΥΜΠΑΓΙΑ

Κουμπαγιά my Lord κουμπαγιά
Κουμπαγιά my Lord κουμπαγιά
Κουμπαγιά my Lord κουμπαγιά
Oh Lord κουμπαγιά

Κάποιος πεινάει Θεέ μου, δώσ' του ψωμί
Κάποιος πεινάει Θεέ μου, δώσ' του ψωμί
Κάποιος πεινάει Θεέ μου, δώσ' του ψωμί
Ω Θεέ μου δώσ' του ψωμί.

Κάποιος διψάει Θεέ μου, δώσ' του νερό
Κάποιος διψάει Θεέ μου, δώσ' του νερό
Κάποιος διψάει Θεέ μου, δώσ' του νερό
Ω Θεέ μου δώσ' του νερό.

Κάποιος προσεύχεται Θεέ μου, δώσ' του γαλήνη
Κάποιος προσεύχεται Θεέ μου, δώσ' του γαλήνη
Κάποιος προσεύχεται Θεέ μου, δώσ' του γαλήνη
Ω Θεέ μου δώσ' του γαλήνη

Κουμπαγιά

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙ

Ένα αστεράκι βλέπω
Ψηλά στον ουρανό
Του γνέφω καληνύχτα και ύπνο ελαφρό
Σ' ευχαριστώ Θεέ μου για όλα τα καλά
Που σκόρπισες μ' αγάπη
Στη γη για τα Πουλιά.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Καληνύχτα Πουλιά
Έχει ο ήλιος πια δύσει
Και τ' αστέρια ψηλά
Λαμπυρίζουνε μακριά

Μες τη νύχτα βαθιά
Ο Θεός μας φυλά
Το πρωί με χαρά
Μας ξυπνούν τα Πουλιά

ΕΙΜΑΙ ΠΟΥΛΙ ΥΠΑΡΧΩ ΚΙ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ

Σαν ανοίξω τα φτερά μου
Σαν ακτίνα του ήλιου πρωινή
Θα πετάξω πάνω απ' τη φωλιά μου
Να αγκαλιάσω μ' αγάπη αυτή τη γη

Μ' ένα χαμόγελο θα σου μιλήσω
Με λόγια αγάπης θα τραγουδώ
Σε σένα φίλε μου να σου θυμίσω
Είμαι Πουλί υπάρχω κι είμαι εδώ
Σε σένα φίλε μου να σου θυμίσω
Είμαι Πουλί υπάρχω κι είμαι εδώ

Μη διστάσεις έλα στη φωλιά μου
Γνωρισέ μας, δεξ τι είναι η ζωή
Μικρά κι αν είμαστε ακούγεται η φωνή μας
Μεσ' του κόσμου τη δυνατή βοή

Μ' ένα χαμόγελο θα σου μιλήσω
Με λόγια αγάπης θα τραγουδώ
Σε σένα φίλε μου να σου θυμίσω
Είμαι Πουλί υπάρχω κι είμαι εδώ
Σε σένα φίλε μου να σου θυμίσω
Είμαι Πουλί υπάρχω κι είμαι εδώ.

