

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΒΙΑ 4-6/04/2008

Μια μεγάλη παρέα Στελεχών, με το σακίδιο στην πλάτη, συναντηθήκαμε στη Γραβιά στις αρχές Απριλίου.

Αφήσαμε πίσω μας τις έγνοιες της δουλειάς να κάνουν παρέα με το θόρυβο της πόλης. Εμείς,... πήραμε το δρόμο για το βουνό. Ανηφορίσαμε στα μονοπάτια του Απόλλωνα, ανάμεσα στα επιβλητικά έλατα. Ο Παρνασσός, μεγαλόπρεπος, μας αποκάλυπτε τις ομορφιές του. Μετά από **πορεία μιας ώρας**, κάναμε μία στάση στο βυζαντινό **μοναστήρι** της Παναγίας της **Παντάνασσας**. Ένα όμορφο μοναστήρι του 16ου αιώνα με αυλόγυρο, τριγυρισμένο από αιωνόβιες βελανιδιές...

... και βγήκαν οι ορειβατικοί χάρτες και οι πυξίδες. **Προσανατολισμός** από το Α μέχρι το Ω. Μάθαμε να διαβάζουμε τα «μυστικά σημάδια» των ορειβατικών χαρτών, να κόβουμε αζιμούθιο, να **χαράζουμε την πορεία μας στο χάρτη**.

Ο καιρός ήταν βροχερός και η ομίχλη κατέβαινε όλο και πιο χαμηλά. Μας κύκλωνε. Αλλά εμείς αξιοποιήσαμε άριστα αυτόν τον καιρό. Συνδυάσαμε άψογα το θεωρητικό γνωστικό κομμάτι με το βιωματικό. Η ομίχλη δεν επέτρεπε να δούμε το δρόμο. Μόνο στο χάρτη μπορούσαμε να τον βρούμε. Έτσι, όλες οι Ενωμοτίες έφτασαν στον τελικό προορισμό. Είχαμε φτάσει τον στόχο μας.

Βρεγμένοι, λασπωμένοι, λίγο κουρασμένοι αλλά πολύ ευχαριστημένοι πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

Κάποιοι από τη μεγάλη αυτή παρέα, διάλεξαν ν' ασχοληθούν μόνο με το θεωρητικό κομμάτι του προσανατολισμού. Έτσι πήραν το δρόμο της επιστροφής νωρίτερα. Έπαιξαν **Μεγάλο Παιχνίδι στο χωριό**. Ερωτήσεις με χιούμορ, ιστορικές, παράξενες, λαογραφικές, πολιτιστικές.

... και μετά; Κάποια τσουκάλια τους περίμεναν σε ξύλινες κούτες, έτοιμα να πάρουν φωτιά! **Ώρα για μαγειρική με σκεύη αλλά και χωρίς σκεύη**. Πολλές οι σπεσιαλιτέ μας και οι μάγειροι ... επιπέδου chef.

Η μαγειρική μας δεν έγινε βέβαια στο δάσος, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, γιατί η δυνατή βροχή δε μας το επέτρεψε. Έγινε στο προαύλιο του σχολείου, κάτω από ένα υπόστεγο. Το φαγητό ήταν νοστιμότατο.

Μια ωρίτσα χαλάρωσης ήταν αρκετή για να ξεκινήσουμε δυνατά το απογευματινό μας πρόγραμμα.

Τώρα είχαν σειρά τα **κέντρα μάθησης**. Πώς εμπλέκουμε και εντάσσουμε τα στοιχεία του τόπου που μας φιλοξενεί στις δραστηριότητες του Οδηγικού μας προγράμματος. **Λαογραφία, ιστορία, περιβάλλον** (χλωρίδα, αρωματικά φυτά, πανίδα, πετρώματα) **μυθολογία, μουσική**. Οι προτάσεις για δραστηριότητες στις Ομάδες ήταν καταπληκτικές.

Το βράδυ, μέσα από τους σταθμούς του **Νυχτερινού Παιχνιδιού**, μάθαμε για το **Μαντείο των Δελφών και τις δελφικές αμφικτιονίες...**

Ο κυριακάτικος ήλιος ανέδειξε κι άλλες ομορφιές του τόπου.

Κατευθυνθήκαμε προς το **Χάνι της Γραβιάς** και για λίγο αισθανθήκαμε σαν τα πρωτοπαλίκαρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Η επίσκεψή μας με το **βαγονέτο** στα έγκατα της γης ήταν μια καινούρια εμπειρία για όλους μας.

Το ωραίο αυτό τριήμερο έφτανε πια στο τέλος του. Ανυπομονούμε γρήγορα για το επόμενο.

Θα είμαστε όλοι εκεί.