

Συνάντηση Στελεχών στις Μηλιές Πηλίου, 5-7/03/2010

«Επιχειρείν στη φύση γιατί η αναζήτηση δεν έχει τέλος»

Κατασκηνωτές και Στελέχη από όλη την Ελλάδα με διάθεση περιπέτειας και αναζήτησης βρέθηκαν μαζί στη **Συνάντηση του Τμ. Κατασκηνώσεων στις Μηλιές Πηλίου, από 5 έως 7 Μαρτίου 2010.**

Οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι στις **Ενωμοτίες** Γαλιλαίος, Νεύτωνας, Κιουρί, Ντα Βίντσι, Κτησίβιος, Πυθαγόρας και Δαρβίνος, έπαιξαν, έμαθαν, διασκέδασαν και **έζησαν ένα δημιουργικό 3μερο.**

Το όμορφο φυσικό περιβάλλον των Μηλεών, ταίριαξε απόλυτα με τις ποικίλες και **διαδραστικές δραστηριότητες του Προγράμματος**, που ξεκίνησαν με μία **έρευνα στο χωριό**, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.

Το κάθε κομμάτι του **Προγράμματος** ήταν και κάτι ξεχωριστό και όπως οι ίδιοι συμμετέχοντες επισήμαναν ήταν **ποιοτικό** και ... άγγιξε την τελειότητα..., μία φράση που επισφράγιζε κάθε μας δράση.

Κατηφορίσαμε και ανηφορίσαμε στα **καλντερίμια του χωριού**, φτιάξαμε **ταχύ οδοιπορικό**, είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε **ποικιλόμορφα εργαστήρια** και το βράδυ ξεσηκωθήκαμε με τη **διαδραστική ψυχαγωγία**, που ήταν ένα **παιχνίδι αναμνήσεων**, βασισμένο σε γνώσεις και εμπειρίες της τελευταίας Ζετίας.

Μια χαρούμενη νότα ήταν το **τραγούδι της Συνάντησης:**

ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΠΑΛΙΟ ΣΑΠΙΟΚΑΡΑΒΟ

Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο, αντί για ναύτες τρελούς πειρατές
φίλους γεμίζει για νέες περιπέτειες, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις κενές

Ψάχνουμε όλοι μαζί τα παράξενα, τα πιο πρωτότυπα τα πιο τρελά
κάθε συνάντηση και μί' αποκάλυψη, στη φύση όλους μας φέρνει κοντά

*Αντε να λύσουμε... να ξεκινήσουμε, άλλο να κάθομαι .. δεν το μπορώ
να εξερευνήσουμε και να γλεντήσουμε, όποιος βαριέται ας μείνει εδώ*

Νεύτων Κιουρί, Πυθαγόρας, Κτησίβιος, κι ο Marco Polo θα είναι εκεί
Ο Γαλιλαίος, ο Δαρβίνος κι οι πύθηκοι, μα κι ο Da Vinci σαλπάρει μαζί

Ψάχνουμε όλοι μαζί τα παράξενα, τα πιο περίεργα τα πιο τρελά
τούτη η συνάντηση η τελευταία μας, θα είν' απ' όλες η πιο μαγικιά.

*Αντε να λύσουμε... να ξεκινήσουμε, άλλο να κάθομαι .. δεν το μπορώ
να εξερευνήσουμε και να γλεντήσουμε, όποιος βαριέται ας μείνει εδώ.*

Όλοι ευχθήκαμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και κέφι και πολλοί **δώσαμε ραντεβού στις Κατασκηνώσεις του καλοκαιριού.**